

Run van Winschoten 2013

Geweldig, wat een mooi evenement. Het was wel een verrassing en was niet echt voorspeld (alleen door Roelof), maar 's middags werd het zowaar een tijdje droog. Niet dat we alles uit konden doen om in de zon te gaan zitten. Maar toch waren er lopers die na afloop zeiden "het was warm". Dus gelukkig viel er toch wat te klagen. Want als er niet geklaagd wordt door lopers, dan is het niet goed geweest.

Kortom aan het klagen te merken was het een geslaagde dag. En het was echt een geslaagde dag. Stel je voor er deden 246 teams mee en de Loopgroep Beilen eindigt op de 49^e plaats. Dat is toch geweldig, bij de eerste 50 eindigen en dat nog wel met een paar "olde schieters", zoals Eeuwe Jansen het zo treffend uitdrukt, in het team.

En schema lopen dat kunnen ze ook bij de Loopgroep, 8:20 uur op papier en in de praktijk 8:24 uur lopen.

Of hebben we zo'n geweldige schemamaker, Frank Ottenhof? Dan moeten we die zien te houden. Maar schema maken of niet, zijn organisatie en verzorging was goed.

Broodjes, bananen, drinken te veel om op te noemen. En dan hadden we nog feest. Er was een jarige die dag, Pieter Stegeman, moest om 10:30 uur lopen, had waarschijnlijk nog geen drank op en liep ook nog de snelste tijd van het hele team. Ja, als de visite wacht wil je wel hardlopen.

En wij deelden in de feestvreugde, appeltaart met slagroom.

We bivakkeerden die dag in een mooie royale tent op een mooi groen grasveld. Tenminste dat was aan het begin van de dag, later werd het iets modderiger en moesten we aan de lopers die later kwamen vertellen over hoe mooi groen de modder eerst was.

Maar in de tent was het droog en gezellig. We deelden de tent met een andere groep en hadden een gezamenlijke secretaresse die alle schema's, uitslagen, standen enz. bijhield. Ondanks het wat mindere weer was het langs het parcours gezellig druk met mensen die ons onvermoeibaar aanmoedigden. Veel muziek en de geur van bier en barbecue streelde af en toe de neuzen van de lopers. Maar helaas pauzeren is er niet bij, de finish roept en lokt en beloont ons met o.a. heerlijke bouillon, banaan en sinasappel.

Aanmoedigen werd natuurlijk ook door ons eigen team gedaan, bij elk vertrek en aankomst waren de andere lopers present.

Als landmeter heb ik altijd gedacht dat 9400 meter langer was dan 600 meter. Toch wordt daar ook wel eens anders over gedacht. Harry onze grutter, die zoals een echte kruidenier betaamt, op de kleintjes let. Zei na de finish, nog uithijgend. Ging goed, alleen die laatste 600 meter waren echt veel langer.

Onder het doek van de grote start / finish locatie was ook de doorkomst te zien van de 50 en 100 km lopers. De winnaar een Fransman liep echt waar, gemiddeld 15 km p/uur.

Waar de één na 100 km stil met alleen de armen omhoog over de finish komt, laat een ander ons genieten van een geweldige brul omdat hij een nieuw PR heeft gelopen.

Na afloop hebben we de tent afgebroken en vertrokken weer naar Beilen. Een uitnodiging voor de koffie van een meerrijder heb ik niet afgeslagen en na koffie en een paar stumperties (jonge borreltjes, red.) weer naar huis.

Al met al een geslaagde loopdag. Ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat. Gaat de Loopgroep met 1 of weer zoals vroeger met 2 teams? Of een mannen- en een vrouwenteam. We hebben veel nieuwe lopers. Ook lopers die nog niet naar Winschoten zijn geweest.

Mensen trek volgend jaar de stoute loopschoenen aan en doe mee. We hoeven niet bij de eerste 50 te eindigen, als we maar eindigen en genieten bij dit heerlijke evenement.

Dus volgend jaar op naar **Winschoten**. En **win** van jezelf als je bent opges**choten**, dan gaan we van onszelf in **Winschoten winnen** als we worden wegges**choten** .

Een deelnemer